



DECEMBER 2006-NR.18

SECRETARIAAT:  
FLORALIALAAN 46,  
1402 NL BUSSUM

POSTBANK:  
4550697

TE UTRECHT

E-MAIL:  
info@marjoleinroskamfonds.nl

WEBSITE:  
www.marjoleinroskamfonds.nl

## DE GEZAMENLIJKE ACTIE

van het Marjolein Roskam Fonds met de Wilde Ganzen van de Ikon is een geweldig succes geworden. Nog voor de sluitingsdatum van de actie (afgelopen augustus) waren we al ruim de € 7.500,- gepasseerd die nodig waren voor de klaslokaal- en keukencontainers voor Etafeni. Zoals we in de vorige Nieuwsbrief schreven, heeft de Bussumse Montessori School (de vroegere lagere school van Marjolein) daar een groot aandeel in gehad. Deze school bestond afgelopen zomer 90 jaar en naast allerlei festiviteiten rond dit jubileum werd ook een veiling gehouden van kunstwerken gemaakt door de leerlingen, waarvan de opbrengst bedoeld was voor de Etafeni-actie. Deze veiling bracht maar liefst € 5.100,- op, waarmee het bedrag dat al binnen was gekomen via uw gulle donaties ruim boven het vereiste bedrag voor de containers uitkwam. De Wilde Ganzen hebben het bedrag voor de containers overgemaakt naar Etafeni. Voor het resterende bedrag zullen de Moeders een nieuw bestedingsplan indienen, hier gaan we verder in deze Nieuwsbrief nader op in. Het wachten is nu op het moment dat de drie containers zo ver in orde zijn gemaakt, dat ze geplaatst kunnen worden op het Etafeni terrein. Op het moment is het in Zuid-Afrika zomervakantie, waardoor enige vertraging kan ontstaan. Maar de Moeders en de kinderen van Etafeni zien de komst ervan met spanning tegemoet. Ms. Rose

Mbude en Ms. Nophelo Potyo, bestuursleden van het Etafeni Playgroup Project, lieten ons per brief weten hoe welkom de drie containers zijn en hoe blij ze zijn met onze steun in het algemeen. Een citaat uit deze brief: *'Dankzij de steun van het Marjolein Roskam Fonds in de afgelopen 12 jaar hebben wij kansarme kinderen in Nyanga een helpende hand kunnen bieden. We bedanken*

bestaan van de Van Gelder Bouwgroep. Een citaat uit het stukje dat Maartje hierover voor de website van het Marjolein Roskam Fonds schreef:

*...Een concert voor de relaties van de Van Gelder Bouwgroep, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van dit grote bouwbedrijf. Directeur Evert v.d. Poll wilde dat ik de avond zou presenteren. Toen*



*Marjolein*

*u voor de geweldige fondswervingsactie! In Xhosa zeggen we: "Intaka yakha ngoboya benye" – het vogelnest is gemaakt met de veren van andere vogels.'*

De Etafeni-kinderen hebben voor de leerlingen van de Bussumse Montessori School verftekeningen gemaakt, hiervan zullen we een collage maken om die aan deze school te geven.

Het resterende bedrag van de actie werd nog eens verhoogd met de gage die onze voorzitter, Maartje van Weegen, kreeg voor het presenteren van een concert ter gelegenheid van het 90-jarig

*Christine Schreuder van het Holland Boys Choir, dat op die avond zou optreden, mij dat vroeg, moest ik zeggen dat het me speet, maar dat ik nooit 'schnabbel' en dat ze dus iemand anders moest zoeken. Ze begreep dat, maar zei wel dat ze het jammer vond, ook voor het koor (Maartje en haar man zijn al ruim 20 jaar fans van dit Holland Boys Choir, red.). Dat zat me wat later toch dwars, want ik heb veel respect voor haar, haar man, hun koor. Okay zei ik tenslotte, ik doe het, omdat jullie zo'n speciale plek in mijn hart hebben, maar ik wil er geen geld voor.*

*Dit nu vond Evert van de Poll maar niks. Of ik dan mijn honorarium niet kon schenken aan een goed doel? Pracht idee: het Marjolein Roskam Fonds. Evert van de Poll wilde alles over ons fonds weten en het bleek hem zo aan te spreken, dat ik een zeer gul, zeer royaal, bui-*

## **WE HADDEN NOOIT**

kunnen vermoeden dat de Etafeni-actie op zoveel sympathie zou kunnen rekenen. De totale opbrengst van de WG-actie is € 30.703,31 geworden, waarvan we € 19.847,00 zelf hebben geworven. De

andere Dominicaner zuster haar rol zal overnemen, hoewel de Moeders het zonder hulp ook best redden. Maar het is lastig dat de Moeders niet over een computer met internetverbinding beschikken en ook geen fax hebben. We hebben wel een paar



*Feest ter afsluiting van het schooljaar*

tengewoon substantieel bedrag voor die avond presenteren heb gekregen.

*En dat bedrag wordt nog veel groter. Want Wilde Ganzen wil ons nog een keer steunen. Terwijl ons vorige project voor Etafeni, dankzij onze donateurs en de Montessorischool waar Marjolein op gezeten heeft, maar zeker ook dankzij Wilde Ganzen helemaal gehaald is, mogen we nu een voorstel voor een nieuw plan indienen met het geld van de Van Gelder Bouwgroep + de extra bijdrage van Wilde Ganzen.*

*Dank Evert van de Poll en dank Wilde Ganzen. Namens het bestuur van het MRF en namens kinderen in Zuid-Afrika, die weer wat zicht hebben op een betere toekomst!*

*Maartje van Weegen*

overige € 10.856,31 is de 'vermeerdering' door de Wilde Ganzen. De WG heeft € 7.500,00 overgemaakt aan Etafeni voor de containers. Er is dus nog € 23.203,00 over die Etafeni kan krijgen op basis van een projectvoorstel.

Een minder leuk bericht is dat suster Katrina gestopt is met haar werk voor de Moeders. Het werd haar teveel nu zij fulltime werkt voor het Daycare Centre. Dat betekent voor de Moeders in eerste instantie het verlies van een betrokken en actieve kracht, maar voor ons is het ook heel jammer. Dankzij suster Katrina bleven we per e-mail goed op de hoogte van de wederwaardigheden op de speelgroepen. Ze beantwoordde onze vragen altijd prompt. Het is onduidelijk of een



*Lekker stoeien*

keer telefonisch contact met ms. Rose Mbude gehad, maar dat bellen naar Zuid-Afrika is een kostbare aangelegenheid. Op het Daycare Centre zijn wel computers, maar die zijn bestemd voor eigen gebruik. Het is geen optie om de Moeders daar incidenteel gebruik van te laten maken.

Gelukkig heeft een goede vriend van Karel en Annelies Roskam, Albert Fritz, aangeboden om (tijdelijk) contactpersoon te zijn tussen de Moeders en ons. Bertie Fritz woont in Kaapstad en hij heeft Rose Mbude al een paar keer gesproken. Hij kan ons per e-mail over zijn bevindingen vertellen. Ook heeft hij aangeboden de Moeders te helpen met het opstellen van een projectvoorstel voor het overgebleven geld van de actie. Bertie was aanwezig op het feest van de Etafeni speelgroepen ter afsluiting van het schooljaar. Hij maakte daar foto's van, die wij in deze Nieuwsbrief plaatsen.

Het bestuur van het

Marjolein Roskam Fonds bedankt sister Katrina hartelijk voor al die jaren, waarin ze ons zo trouw en accuraat op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen op Etafeni. En voor de mooie foto's die ze maakte voor onze Nieuwsbrieven.

meer dan geslaagde actie voor Etafeni treft u nu, eind 2006, weer de acceptgiro aan. De actie met Wilde Ganzen staat los van onze jaarlijkse donatie aan het Etafeni Speelgroep Project. Hier betalen de Moeders lesmateriaal van en andere incidentele beno-

een kopieerapparaat konden geven van de binnengekomen donaties. We blijven dus ook dit keer een beroep doen op u!

We bedanken u voor uw geweldige medewerking aan de actie voor Etafeni, die zo schitterend afgesloten kon worden. We wensen u prettige kerstdagen toe en een goed, gezond en gelukkig 2007.



*Peuters met zusjes en broertjes*



*Blik op de nieuwe stenen huisjes in Nyanga, door bewoners zelf gebouwd ipv hun voormalige krotwoningen*

Eind 2005 trof u bij de Nieuwsbrief in plaats van de gebruikelijke acceptgiro, het machtigingskaartje voor de Wilde Ganzen aan. Na al het geweldige nieuws over de

digdheden. Ook uitstapjes en schoolreisjes worden hiervan bekostigd. Verder zijn er de Farmschools in Mpumalanga in de voormalige Oost-Transvaal, die we al eerder een fax en

---

**HET WAS EEN PRACHTIGE,** zomerse zonnige dag op de 2<sup>de</sup> juli 1993. Marjolein was maar 24 jaar geworden. En er waren witte ballonnen, die langzaam wegzweefden uit onze ogen.

De crematie in Bilthoven was een moeilijk te verwerken verdriet. De plechtigheid verliep volgens haar eigen richtlijnen. Drie weken voor haar overlijden was ze aanwezig bij de crematie van een vriend, waarbij veel verkeerd ging. Marjolein gaf naar aanleiding daarvan te kennen hoe zij haar eigen crematie te zijner tijd wilde, zonder te kunnen vermoeden dat dit al zo snel zou zijn. Marjolein genoot op dat moment nog volop van het leven.

Marjolein werd gecremeerd en daarna kwamen familie en vrienden bij ons thuis. Het was prachtig zomerweer. We zaten in de tuin en spraken met elkaar over het onvoorstelbare gebeuren.

Marjolein was het stille middelpunt van onze gesprekken. Toch moesten we soms ook lachen om de herinneringen die we aan haar ophaalden. Bijvoorbeeld toen ze als meisje van tien de ziekte van Pfeiffer had en op dieet was.

We hadden Amerikaanse logés en ze wilde met het Engels niet achterblijven. 'Mom', zei ze op een goed moment vanaf de bank waarop ze lag, 'is my eaten al clear?' Daar moesten we op die zomeravond na haar crematie toch ook weer om lachen.

We kregen ook vreemde en ongevraagde reacties. Zoals van een of andere paragnost, die ons per brief liet weten dat Marjolein geen contact meer met ons wilde, omdat ze ons niets meer had te zeggen. We waren buitengewoon verantwoordigd over deze brief! Zo kort na haar overlijden konden we dit soort reacties niet verdragen.



*Mr. Albert Fritz, contactpersoon van het Marjolein Roskam Fonds*

We kunnen ook nu nog lachen om grappige voorvallen in Marjolein's leven, met die herinneringen zijn we blij. Ze werd maar 24, maar ze heeft haar leven intens geleefd en veel samen met ons gedeeld. We missen haar, haar sprankelende geest en ondernemingszin, maar de herinnering aan haar is blijvend en kostbaar.

*Karel Roskam*

#### **IK WIL U OOK ZELF**

bedanken voor uw royale medewerking aan het doen slagen van de Etafeni-actie. Het betekent zoveel voor mij



*Ms Rose Mbude en andere Moeders omringd door Etafeni-kinderen*



*Verftekeningen van peuters*



om te merken hoeveel mensen het Marjolein Roskam Fonds gunstig gezind zijn. Hartverwarmend vond ik ook de individuele acties van sommige donateurs, die geen cadeau wilden bij het stoppen met hun baan, maar het daarvoor beschikbare geld lieten overmaken aan het Fonds; de kerstcollecte vorig jaar van het r.k. vrouwengilde in Bussum; de veiling van de Bussumse Montessorischool; de oud-papier opbrengst van de kerk in Zoetermeer; de Bussumse mevrouw Schrauer, die voor haar 80<sup>ste</sup> verjaardag ipv cadeaus geld vroeg voor het Marjolein Roskam

Fonds; het optreden van onze eigen voorzitter, Maartje van Weegen; juffie Vonhoff, Marjolein's vroegere muzieklerares op de Bussumse Montessorischool, die na 40 jaar afscheid nam en het geld dat bestemd was voor haar cadeau liet overmaken naar het Fonds. 'Voor m'n meidje', zei ze tegen ons, toen we haar laatst in het dorp tegenkwamen. Het is het gevoel waarmee het geld gegeven wordt, dat mij zo onuitsprekelijk blij maakt. Ik denk dan: 'Marjoleintje, je hebt niet voor niets geleefd!'

*Annelies Roskam*