



JULI 2004-NR.13

SECRETARIAAT:
FLORALIALAAN 46,
1402 NL BUSSUM

POSTGIRO:
4550697

TE UTRECHT

E-MAIL:
info@marjoleinroskamfonds.nl

WEBSITE:
www.marjoleinroskamfonds.nl

Marjolein was een kind van amper 7 jaar, toen ze al duidelijk haar zinnen had gezet op paarden. Ze wilde op paardrijles en dat was geen gril, want ze had belangstelling voor alles dat met paarden te maken had.

Dus ging Marjolein op les in de manège van Lies Beuker, die in een stuk weiland op de boerderij van haar ouders paardrijles gaf. Lies Beuker dacht dat Marjolein al eerder les had gehad, toen ze haar voor het eerst zag rijden. Een paar lessen daarna sloeg haar paard op hol. Zo klein als ze was, hield ze haar paard in bedwang, bleef kalm en bracht haar paard op aanwijzingen van Lies weer tot bedaren. Haar liefde voor paarden was geen tijdelijke bevlieging. In onze vakanties op Terschelling kon ze uren spelen met haar Barbie paarden.

Met een schoolvriendinnetje had ze eens – ze was toen elf jaar – het plan om een paard onder te brengen in onze garage. We probeerden uit te leggen dat een paard-in-eigendom te duur was en dat de verzorging haar teveel tijd zou gaan kosten, vooral als ze straks naar de middelbare school zou gaan. Marjolein was diep teleur-

Marjolein met haar paard



Etafeni-vrouwen bedanken het Marjolein Roskam Fonds voor de financiële steun

gesteld en besloot van huis weg te lopen. Maar ze kwam niet ver. Haar teleurstelling was nog groot, maar het weglopen van huis bleek toch ook een te moeilijke opgave voor een jong meisje als Marjolein.

Jaren later – Marjolein studeerde toen Psychologie

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam – ging ze voor twee grote Friese paarden zorgen in Laren, in ruil waarvoor ze in het voorhuis van de boerderij mocht wonen. En daar kwam haar liefde voor paarden goed tot haar recht.

Karel Roskam

Kinderen van Etafeni uit de speelgroep Masizame





Een Etafeni kindje bezig met haar middageten

Kinderen uit de speelgroep Masizame



Vier van onze Etafeni-vrijwilligsters

ER IS DIT KEER ALLEEN nieuws over het Etafeni Project in de Kaapse krottenwijk Nyanga. We kregen wel aanvragen voor donaties, maar de gegevens waren te summier om daar op in te gaan. We blijven wel op zoek naar projecten die we naast ons vaste Etafeni Project met een eenmalige gift kunnen helpen bij de aanschaf van benodigd lesmateriaal e.d., waar zij met hun normale budget niet aan toe komen.

Etafeni kreeg dit jaar van het Marjolein Roskam Fonds R. 30.000,- (ongeveer € 3.800,-), waar ze heel blij mee zijn. Zuster Katrina

Op de nieuwe peuterspeelzaal





Op de thee genodigd



Etafeni kinderen uit de speelgroep in een achtertuin

Nokhaya Myoli met haar speelgroep Masizame



bedankte ons namens de Etafeni moeders en kinderen en vertelde dat een groot deel van dit geld gebruikt zal worden voor de opleiding van



Cijfers leren

een aantal vrijwilligsters tot volwaardige peuter/kleuterleidsters. Deze vrouwen hebben tot nu toe alleen een basiscursus gevolgd. Evenals vorig jaar staan er dit jaar uitstapjes met de kinderen gepland. Behalve dat het voor de kinderen een feest is om met elkaar erop uit te trekken, is het ook de bedoeling dat ze van deze schoolreisjes wat leren. Dit jaar gaan ze naar het vliegveld van Kaapstad. Deze schoolreisjes worden mede mogelijk gemaakt door het geld dat Etafeni van het Marjolein Roskam Fonds krijgt. De bouw van het nieuwe Dagopvang Centrum nadert zijn voltooiing. Hier worden kinderen samen met hun ouders, die HIV/AIDS besmet zijn, opgevangen. Er is deskundige hulp aanwezig, maar ook wordt de plaatselijke bevolking van Nyanga sterk bij het project betrokken. Zo is er een Informatiecentrum over HIV/AIDS, waar de mensen zich op de hoogte kunnen stellen van de gevolgen en de mogelijke preventie van deze afschuwelijke ziekte. Het is de



Vol verwachting (een klein kind in Nyanga)

bedoeling dat kinderen, die hun ouders aan AIDS hebben verloren, opgenomen worden in bestaande gezinnen van Nyanga.

Op de foto's die wij van zuster Katrina kregen, kunt u zien hoe blij ze op Etafeni zijn met dit nieuwe complex.

DIT JAAR WAS HET TIEN

jaar geleden dat Zuid-Afrika een democratie werd.

Annelies en ik (ouders van Marjolein) waren het jaar daarvoor in Kaapstad. We belden Marjolein op 27 april 1993 voor haar verjaardag en vertelden haar dat het jaar daarop, precies op 27 april, voor het eerst vrije en algemene verkiezingen in Zuid-Afrika zouden worden gehouden. Haar spontane reactie was: 'Dat kan niet anders dan een fantastische uitslag worden, 't is immers mijn verjaardag?'

Marjolein heeft die verkiezingen niet meer meegemaakt. Ze verongelukte op 28 juni 1993.

Hygiëne-training



Zes nieuwe huizen in Nyanga (Dit zijn de twee-kamer woningen die de regering voor de mensen heeft gebouwd)

