

DECEMBER 2002-NR.10

SECRETARIAAT:
FLORALIALAAN 46,
1402 NL BUSSUM

POSTGIRO:
4550697
TE UTRECHT

AAN DE LEZERS:

- Er kunnen altijd bij het secretariaat extra exemplaren van de Nieuwsbrief worden opgevraagd.
- Van lezers kwam het verzoek om een acceptgiro bij te sluiten. Het staat elke lezer uiteraard vrij om de acceptgiro te negeren, als er geen gebruik van wordt gemaakt.
- Een financieel jaarverslag kan opgevraagd worden bij de penningmeester Martin Jansen, Graadt van Roggeweg 5h, 3531 AA, Utrecht.
- Naar Etafeni werd dit jaar overgemaakt: €3500,-
- Naar het Raymond Matinyana Fonds: €2000,-
- Naar het Tsidi's Home: €2000,-
- Etafeni is ons vaste project, daarnaast zal er in 2003 gekeken worden naar projecten, die in aanmerking kunnen komen voor een (eenmalige) donatie. Onze penningmeester Martin Jansen en zijn vriendin gaan eind deze maand op familiebezoek in Zuid-Afrika en Zimbabwe, waar hij zal kijken naar mogelijke projecten.
- Er wordt gewerkt aan een website voor het Marjolein Roskam Fonds. Wij houden u op de hoogte. De domeinnaam wordt: www.marjoleinroskamfonds.nl

ETAFENI:

Sr. Katrina schreef ons, mede namens voorzitter Nokhaya Myola, uitvoerig over de laatste ontwikkelingen van het Etafeni Playgroup Project en over de vorderingen van het nieuwe Day Care Centre in aanbouw. Etafeni is een samenwerkingsverband aangegaan met de organisatie LifeLine/Childline, om kinderen van met Aids-besmette ouders op te vangen. Zolang de ouders leven, kunnen ze daar met elkaar terecht, na hun dood worden de kinderen opgevangen door mensen uit de lokale gemeenschap, die daarvoor zijn opgeleid. Enkele fragmenten uit de brief van Sr. Katrina:
In Zuid-Afrika was de inflatie het afgelopen jaar goed voelbaar. Zoals meestal het geval is, hebben de arme mensen hier het meest van te lijden. De prijzen van de meest noodzakelijke voedingsmiddelen zijn enorm gestegen, de winkeltjes in de townships

zijn duurder dan de grotere supermarkten in de (voor)-steden. Bovendien werd er door het Provinciale Bestuur behoorlijk gekort op de toelage, die we per kwartaal van hen ontvangen. Maar door de hulp van het Marjolein Roskam Fonds, kunnen de vrijwilligsters van Etafeni de kinderen nog steeds voorzien van een degelijke dagelijkse maaltijd.

'Wat eens "de open plek"

Een werkloze jongeman, die bakstenen maakt.



Een moeder van Etafeni bezig met een groepje kinderen

(dit betekent etafeni in het Xhosa) was, is nu een bouwterrein, een stuk grond dat we van de City Council hebben gekocht en dat gedeeltelijk is betaald van de donatie van het Marjolein Roskam Fonds. Er wordt druk gebouwd aan het nieuwe opvangcentrum voor aids-getroffen gezinnen, door mensen uit de plaatselijke gemeenschap. Onder de tien vrijwilligers, die zich met de bouw bezighouden, bevinden zich vijf vrouwen! Deze vrouwen kunnen niet wachten om hun eigen armzalige krotten tegen de vlakte te gooien en daarvoor in de plaats zelf een eigen huis te bouwen. 'We zijn heel trots dat we met het naderen van het twintigjarig bestaan van Etafeni kunnen stellen dat

Vrijwilligers bezig met het leggen van de fundering voor het Etafeni Day Care Centre





Drie kinderen uit Nyanga

veel vrouwen bij Etafeni betrokken zijn gebleven. Opmerkingen als: "Etafeni heeft me sterk gemaakt!" of "Voordat ik naar Etafeni kwam, durfde ik niets en dacht dat ik nergens voor deugde. Nu weet ik dat ik heel wat dingen kan!" hoor je regelmatig om je heen. 'Een van onze jonge vrouwen heeft net haar "Level One Course in Playschool Activities" gehaald, gericht op kinderen tussen de drie en de zes jaar oud. Ze was vastbesloten bij Etafeni te gaan werken, waar ze als vrijwilligster ruim een jaar had meegedraaid.

'Trots kunnen we melden dat zes van onze vrouwen de cursus hulpverlening van het LifeLine/Childline met succes doorlopen hebben. De cursus werd bekostigd door Lifeline, maar Etafeni moest wel vijf maanden lang het vervoer van deze vrouwen van Nyanga naar Khayelitsha betalen. 'Maar we zijn dit jaar ook met de kinderen een dagje naar het strand van Muizenberg geweest. De kinderen hadden nog nooit de zee gezien en ze genoten van het spelen in het zand. 'In Zuid-Afrika is dit het Jaar van de Vrijwilliger. Maar het ligt voor de hand dat mensen

die wanhopig zijn omdat ze geen werk kunnen vinden, eigenlijk niet voor niets kunnen werken. Etafeni bedankt het Marjolein Roskam Fonds voor het financieren van dit vrijwilligerswerk op alle fronten.

'Hartelijke groeten, ook van de moeders en de kinderen van Etafeni,
Sr. Katrina, namens Nokhaya Myoli, voorzitter van het Etafeni Playgroup Project.

ONZE KINDEREN OP REIS DOOR ZIMBABWE

We gingen zomers altijd naar Terschelling, waar we een huisje huurden van Jan en Tineke. Caroline en Marjolein genoten daar elk jaar van. Marjolein wilde (toen ze nog op de lagere school zat), dat haar vriendinnetje ook mocht komen, maar dan wel pas na de eerste week. Want die eerste dagen wilde ze rustig in haar eentje spelen met haar speelgoed-paardjes. Toen Caroline en Marjolein volwassen waren geworden, bleven ze elk jaar toch naar Terschelling gaan.

Eén vakantie die er uitsprong was in 1989 onze reis naar Zimbabwe, voor een conferentie van AWEPA. We waren toen 25 jaar getrouwd en we konden op die reis Caroline en Marjolein meenemen. Ze waren onder de indruk van de conferentie, waar veel Namibiërs waren.

Na de conferentie gingen we twee weken door Zimbabwe reizen. Het was toen nog een mooi land, met aardige bewoners. Een van de weinige tekenen van armoede was de toestand van de taxi's, waarvan de meesten tot de draad versleten waren.

We reden met een huurauto

Vrouwelijke bouwvakkers!





door het hele land, met de fantastische meren en bergen bij Lake Kyle, waar we in het kamphuisje genoten van elkaars verhalen, hoe zij en wij hun kinderjaren hadden ervaren. We genoten in Wankie en vooral van Victoria Falls en op het prachtige Lake Kariba met de wilde dieren op de beide oevers. Zimbabwe was toen nog een prachtig land met plezierige mensen, die toen nog trots waren op hun jonge land. Maar we waren ook erg onder de indruk geraakt van het vluchtelingenkamp Nyangombe en daar was Marjolein tot het plan gekomen om na haar studie (psychologie aan de VU) voor traumatische kinderen in Zuidelijk Afrika te gaan werken.

Karel Roskam

RAYMOND MATINYANA FONDS 2000

Raymond was een geboren Zuidafrikaan, die in Amsterdam woonde en werkte, als musicus. Eind vorig jaar overleed hij vrij onverwachts. Raymond werd geboren in het Zuidafrikaanse Port Alfred, waar voor de jonge mensen uit de Nelson Mandela Township weinig toekomstmogelijkheden zijn. Raymond had in Nederland succes als musicus, maar hij wilde ook iets doen voor de

jongelui uit zijn geboorteplaats. Hij zette een studiebeurzenproject om jongeren ook een kans te geven aan de armoede te ontsnappen.

Na zijn plotselinge dood wordt dit project voortgezet door zijn vriend Jan Blom als het 'Raymond Matinyana Fonds'. Het Marjolein Roskam Fonds is niet geschikt om studiebeurzen te financieren. Wel kan het Marjolein Roskam Fonds een aanvulling geven op de studiebeurzen, zoals bijvoorbeeld voor reiskosten of voor de aanschaf van studieboeken etc. Daarover komt hieronder Jan Blom aan het woord:

Vier Zuidafrikaanse studenten uit de Nelson Mandela Township in Port Alfred hebben dit jaar gestudeerd met een beurs van het Raymond Matinyana Fonds. Vier mensen zonder toekomst kregen daarmee een toekomst voor zichzelf, een toekomst voor hun familie, een toekomst voor hun gemeenschap. Dat geeft hoop in een township, waar hoop nauwelijks bestaat. 'Want zonder goede opleiding is het vinden van werk daar bijna onmogelijk. Het vinden van goed werk, dat meer oplevert dan letterlijk een hongerloontje, is zo ongeveer uitgesloten. En dat zie je in de township. Veel mensen zien geen toekomst. Ze geven het leven op. Als je niets hebt om voor te leven, maakt het allemaal niets meer uit. Je verzorgt jezelf niet. En heb je wat geld, dan ga je drinken in plaats van eten.

'Het klinkt misschien raar, maar vier studenten maken al een verschil voor de township. Alleen al het simpele feit dat het krijgen van een studiebeurs niet meer onmogelijk

lijk is, maakt al een verschil. Waarom zou je hard werken op school als je toch niet verder kan studeren? Nu is er een kans, hoe klein ook. Vechten voor je toekomst heeft weer zin. In januari weten we of de eerste student met succes zijn studie heeft afgerond. Als dat zo is, hebben we een prachtig teken van hoop voor de toekomst! Maar het gaat natuurlijk pas echt werken als we meer studenten kunnen helpen. De bijdrage van het Marjolein Roskam Fonds heeft het schip in beweging gezet. Samen met de inkomsten van onze eigen donateurs en andere schenkingen is er nu een basis om volgend jaar flink uit te breiden. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we (naast de drie studenten die doorstudeerden) zeven nieuwe studenten aannemen!

Dit is opwindend nieuws voor de township. Er gaat nu echt iets veranderen. En de warme samenwerking tussen het Marjolein Roskam Fonds en het Raymond Matinyana Fonds maakt het mogelijk. Iedereen hartelijk dank!

Jan Blom

WE KREGEN HELAAS

nog geen verslag van het Tsidi's Home, het opvanghuis voor zwerfjongeren bij Johannesburg. Het geld is goed aangekomen en daar is ook keurig voor bedankt. Een verslag over de besteding van het geld is ons wel toegezegd, dit zullen wij dan in de volgende Nieuwsbrief medio 2003 afdrucken.

HET BESTUUR DANKT U

allen hartelijk voor uw steun en wenst u een goed 2003 toe.